

# Poëziewandeling

## Winterprikkeling “ Carte Blanche”

van 9 december'21 tot 10 januari'22



Poëziewandeling loopt in Lede centrum van 9 december tot 10 januari met gedichten en poëzie van puntdichter Denis Nowé, Pril, Jan M.J. Vansane, AAarRGH, Jules Vandenbussche, dicht-e-gedachtjes Lene Borms, Fabienne Brems en illustraties van Liezekribbels.

VZW Meaningfool stimuleert de creatieve geest en wil mensen prikkelen met ‘kunst en woord’ in een winterse oase. Vensters versierd met letters zijn sprekend genot, pareltjes in de winter.

De poëziewandeling heeft als vertrek- en eindpunt Herberg Koning Ezel, kerkevijverstraat 41a, 9340 Lede. in Herberg Koning Ezel kan je ontspiegelen en genieten van de gezelligheid binnen en in de verwarmde winterbar en dit tussen de kunstenaars Marnik Vander Heyden en Marie De Deyn ( in de winterbar en in de tuin), Jo De Maere (Herberg Koning-Ezel en winterbar) Nele De Vlaminck (Herberg Koning-Ezel en winterbar) en Hedwig Cassiman (op eerste verdiep Herberg Koning-Ezel) . Kerstkaartjes en gadgets kan je kopen in de veranda van Herberg Koning-Ezel.

Lianen van gedichten van Pril kan je spotten op palen, koorden, boorden van hekken in de tuin en binnen in de Herberg. Aan de ingang van de herberg hangt poëzie van puntdichter Denis Nowé aan de omheining en het hekken. Voor de herberg rond de kerstboom hangen gedichten van Denis Nowé, Lene Borms en Fabienne Brems en in het raam van de voordeur een gedicht '***schuif de voeten onder tafel***' van Lene Borms (dicht-e-gedachtje).

Je kan vanaf nu een parcours volgen van een 2 tal kilometers, hierna volgt de bewegwijzering.

[WWW.MEANINGFOOL.ORG](http://WWW.MEANINGFOOL.ORG)

Sla rechts af aan de herberg in de kerkevijverstraat. Op de rechterkant ,aan nr 47 kan je een gedicht van Jules Vandenbussche **'windstil'** lezen. Ga verder aan dezelfde kant, aan nr 71 verschijnt een gedicht van Fabienne Brems **'doe de dans'** . Stap verder en naast het lokaal van de Gemzen aan de afsluiting hangen gedichten van AAaRGH. Vervolg verder de Kerkevijverstraat en sla links de bambochtweg in en blijf aan de linkerkant. Bij nr. 10 vind je een gedicht aan het raam van Jules Vandenbussche **'naar pastinaak'**.

Keer terug naar de Kerkevijvertsraat en blijf aan de rechterkant . Het gedicht van Fabienne Brems **'een zijden draadje'** is bij nr 72 aan het raam rechts van de voordeur geschreven. Stap Herberg Koning Ezel voorbij en sla rechts af en nog eens rechts de vijverstraat in. Aan het raam van huis nr 24 in de vijverstraat pronkt een gedicht van Fabienne Berms **'verlangen'**, er hangen nog 4 gedichten aan de omheining.

Ga de vijverstraat over, ga rechts en stap aan de linkerkant van de vijverstraat wat verder tot aan het park. Sla het parkwegeltje in en blijf links de omheining van de groendienst volgen, daar hangen gedichten van Denis Nowé, Jan M.J. Vansane en Jules Vandenbussche. Lees ook het vervolg van deze gedichten aan de omheining van de groendienst in de kerkevijverstraat, blijf gewoon links volgen. Ga daarna de kerkevijverstraat over en ga rechts richting centrum , links aan nr 25 lees je op het raam een gedicht van Fabienne Brems **'ik zou Brussel willen kussen'**.

Ga verder tot aan het einde ( café Eekhoorn) en ga links de kasteeldreef in, maar blijf aan de rechterkant. Aan nr 3 nodigt een raamgedicht van AAaRGH **'relatie'** je uit. Ga verder , aan het huis met de schilderijen van Jan M.J. Vansane prikkelt het gedicht **'computer'**.

Steek de straat over, sla rechts af weg van het centrum en vervolg aan de linkerkant tot aan het herenhuis, waar aan de ijzeren hekken poëzie hangt van Lene Borms.

Steek de straat over en keer terug tot voor de coca-cola etalage. Ga links het pastorijsstraatje in. Op het einde aan cafe 'Déja-vu' sla je rechts af de nieuwstraat in. Aan de linkerkant passeer je 'Coffea Grand Cru' met een raamgedicht van Pril **'wees lief'**. Blijf de nieuwstraat links volgen tot markt 23 of kapper De Mol . Op zijn etalage straalt raamgedicht Lene Borms **'pop'**. Steek de markt over en keer weer langs het park richting Herberg Koning Ezel.

Ik hoop dat deze poëziewandeling jullie heeft kunnen prikkelen met woorden!

Warme groeten,

Philip Saelens

