

Voorwoordjes optredens 2020 in Herberg Koning Ezel

Za 29 feb 2020 Luc & Marc Borms (Artikel hierover in [Rootsville](#))

Luc & Marc Borms,

2 broers uit Erembodegem.

Ze gingen graag platen huren in Aalst Bibliotheek.

Zo kregen ze het blues virus te pakken,

ze hoorden de bluesnoten, zeer meeslepend,

zoals de stroming van de Mississippi van bron naar delta.

In 2011 konden ze het niet laat naar de staat Mississippi zelf af te reizen.

Ze hebben een boek geschreven, hoe een katvis te vangen

en katoen te geven tijdens het drinken van wat moonshine.

Graag jullie aandacht voor de Borms Brothers of Catfish & Cotton.

**Vrijdag 13 maart 2020 horeca dicht, 1e lockdown
Maandag 8 juni terug open, 1uur sluiten.**

Zo 12 juli 2020 Patt Mayeu & Son

Welkom allemaal,

Vandaag is het een zondagnamiddag

om je ogen te sluiten en je langs een

eindelooze verlaten highway te wanen

in een oude pick-up truck.

Zet de autoradio op het country & blueskanaal.

Luister naar nummers uit vervlogen

gloriedagen van de jaren 50.

Een liedje over het leven langs de

troebele oevers van de Mississippi

en de bluesdelta.

Je hart begint stilletjes te bonken op

het stalenritme van een goederentrein

of het huilen van een mondharmonica

in een verlaten schuur.

Patt Mayeu & son Frodo vervoeren

jullie nu naar deze blues roots.

Geniet van hun muziek.

Zo 16 aug 2020 Sisters On Sofa

Welkom allen,

De ezel neemt zijn bed op en wandelt,
want de tijd van slapen is voorbij.
Het leven is niet dood en daarom doen we voort,
met respect voor de angstige tijd, in de tuin
en met beperkt publiek.
We verzachten "Het verdriet van Lede" vandaag
met een optreden van Sisters On Sofa.
Nederlands, Frans- en Engelstalige covers for lovers.
Don't know why ?
Dear Mr. President.
Comes a time.
A hard rains gonna fall (hopelijk niet).
Geniet nu van de akoestische klanken van
Lieve, Claire, Frank en Geert.

Vr 28 aug 2020. Astrid Sioen

Welkom allen,

Ik droom van een maatschappij niet van "het hebben" maar van "het zijn".
Meaningfool zijn, glimlachtend en zinvol verder gaan met het leven.
God scheidt de dag en moeder de soep.
Elke dag een lepel.
Vandaag scheidt Astrid Sioen prachtige meezingers met haar accordeon.
Wie zin heeft zingt mee en geniet van deze avond.

Zo 30 aug 2020 11u. Jules Vandenbussche :Poëtisch boekje "Moek"

De liefde voor ons taal is onbetaalbaar.
Dat de jeugd daar nog borg voor staat doet deugd.
Moek ? Hij moest niks, maar toch doet hij het.
Zijn eerste poëtische boekje is uit.
Wiggel waggel, de wereld zien voorbijgaan in een park.
Kleurrijke woorden, vlotte pen.

Nu is het aan Jules om "Moek" voor te stellen.
Da's zeker da.

Zo 30 aug 2020 15u30 Meermens

Welkom allen,

Het is een druppelzondag.
Een troubadour tokkelt de zon te voorschijn.
Meermens, de zee is zijn Muze.
Universele gevoelens om samen meer mens te zijn
wil hij bloot leggen.
Hij scheurt zijn broek niet door zich vragen te stellen.
Als een wolf in schaapsvacht schrijft
hij langzaam door het land.
Stel dat roodkapje een hoer zou zijn geweest,
had de wolf dan wel betaald ?

Bram Verstappen, Nederlandstalige kleinkunst.
Chapeau !

Vr 4 sept 2020. Philip Masure en Isaac Muller

Welkom allen,

Alle vrijdagen zijn goed om naar muziek te luisteren.
Onlangs zijn 2 zwarte gaten versmolten in het heelal en dat gaf wat deining.
Deze avond verspreiden een magische dwarsfluit , een cister of verre neef van de luit de ideale folk
geluidsgolven.
Philip Masure & Isaac Muller vervoeren ons naar een groene zorgeloze wereld.

Genieten

Vr 11 sept 2020. Nonsense alliantie

Friday nine eleven, de kans dat er een vliegtuig
valt op Herberg Koning Ezel is te verwaarlozen.
De kans dat de Paus positief test is groter,
wat niet wil zeggen dat hij onder invloed
met zijn paus mobiel rond rijdt.
Ik laat verdere improvisatie over aan de 'Nonsense alliantie'.
Stef, Marleen & Mario zullen jullie lachspieren zeker bewerken.
Positief zou ik zeggen.

Vr 19 sept 2020 Roel Van Bambost & De Kleine Revolutie

In 1970 is de de 'Grote revolutie' er nooit gekomen,
men was meer bezorgd om z'n auto, z'n huis
of keek liever naar Feynoord-Standaard.
Na 50 jaar is de 'Kleine revolutie' wel gekomen,
en dan nog naar den Ezel.
Het muzikale afscheid van Miek is voor Roel
een emotionele omwenteling en zo werd
de groep 'De kleine revolutie' geboren.
Vandaag speelt Roel met Stef Wouters & Dirk Doyen,
Miek & Roel klassiekers, nieuwe en andere prachtige nummers,
waar de maatschappij kritiek overdekt wordt met
de mantel der liefde voor muziek.
Adem mijn adem, voel wat ik voel
en jij zult mij zijn, vrij zijn deze nacht.

Jawadde zeg!

Vr 25 sept 2020 'Goei Marsjandies'

Kermis Lede ligt nu, sinds mensenheugnis wat op zijn gat.
Geen platte plootjes, geen stratenloop vandaag.
Daarenboven houdt storm Odette goed huishouden,
door flink aan te houden met de weergoden.
Maar wat kan dat een ezel schelen.
Walter, Kristien en Pedro zijn hier,
als dat geen Goei Marsjandies is.
Iers, Keltisch, klezmer... met percussie van regendruppels
en misschien wat donderslag en bliksem.

Za 26 sept 2020 'De Balkende Ezels'

Dit weekend viert Herberg Koning Ezel zijn 2e verjaardag. IA IA
De avond valt en ons Lieve vrouw van Lee laat bij wijlen de zon verschijnen.
Zin om onze verjaardag al balkend te vieren
met een eigenzinnig maar zeer toegankelijk
set Nederlandstalige nummers zoals...
"Den Ezel die kan nog een eeuwigheid mee"
of toch koppig zwijgen en stil genieten van
"Geef elkaar een roosje een roosje"
of " Het wordt wel nog eens weer zomer"
en " Weet je nog die Kermis in Lee Rozanne dat we samen
in den Ezel genoten van onze eigen Balkjende ezels,
Katrien, Rudy, Steven en Lieven IA IA
Dames en heren, Kleinkunst met een grote K.

Dit is de allereerste keer !
Applaus voor de Balkende Ezels !

Di 30 sept 2020 Atmid

Kermis dinsdag loopt op zijn eind.

Atmid & The Monkey is Dead is miraculeus onder ons verzezen
op de 3e dag van Lee kermis.

Het is een uitdaging voor hen ons op bijna akoestische wijze te troosten.

You "Never get old ", because de "2 meisjes" will always be "Mad about you".

Maxim, Jules, Seppe, Sam, Erik, Peter & Willy are really "Sultans of swing",
some other "Dance Monkeys".

But they will never shot a man in den Ezel.

So be positif, you are save.

Vr 9 okt 2020. HT Roberts & Pascal Michiels

Beeld je in, zijn we slechts dromers, dan zijn we vanavond niet alleen.

In Sunburst & Silk gaan HT Roberts & Pascal Michiels
op het blues & soul pad en verlaten wat het country spoor.

Hun trein doet de zijderoute aan om dan hocus pocus
de Jang-Tsé-Tiang al fluitend te verlaten en verder
al tokkelend de Mississippi te volgen.

Doe jullie ogen toe en zie de zonnestrallen,
vanavond gericht op deze prachtige muzikanten,
die onze oren strelen en zingen over de stoffige wegen langs de levensstroom.

Dat ze er een goeie lap op geven.

Alive and kicking

HT Roberts & Pascal Michiels.

Zo 18 oktober Rein Bauwens & Felix Capon

Beste zondag aperitief genieters,

Uit de eerste lezing van Den Ezel.

Dan gaat de hemel open.

Dan hoor je meeuwen schreeuwen.

Muziek zal eeuwig blijven leven.

In maart voor de 1-e horeca-lockdown met het laatste optreden waren ze er bij...nu voor de 2-e zijn
ze er ook weer bij ...

De jazzy klanken van Rein en Felix gaan nooit voorbij. Laten we genieten van dit muzikaal samen zijn.

We'll be back bitches en dan zijn Felix en Rein er terug weer bij !

Maandag 19 oktober 2020: sluiting horeca, 2-e Lockdown

Open ? mei 2021?